

In de gelederen hoorde je dan een binnensmonds eeproest van het lachen en Paulus was dan altijd weer goed voor een opmerking van: "Ho, kornet, val niet!!"
Joep dan weer: "De Kort, mond dicht" Paulus:
"Eh, korporaal de Kort".