

Goedendag, ~~beste~~ oud legionnaires van het 3<sup>e</sup> peloton  
41 PALUA bt. 81-2.

Ter viering van het feit dat wij reeds één jaar  
de dienst hebben verlaten, leest u nu de eerste  
uitgave van ~~ons~~ ons stichtings magazine.

Dit magazine zal vanaf nu regelmatig (?) in uw  
brievbus liggen om de onderlinge band van  
het roemruchte peloton van weleer te versterken.  
Het contact tussen ons allen is de laatste tijd  
wat verslapt en dat is bijzonder jammer want  
wat hebben we het gezellig gehad. Natuurlijk  
hoeven we elkaar niet elke maand te zien,  
maar om nu allemaal gewoon onze gang te  
gaan zonder dat er een keer wat leuks gebeurt  
is ook zonde.

Dit blaadje komt uit wanneer er genoeg copy  
verzameld is om minstens één kantje vol te  
maken. En natuurlijk als er iets belangrijks gaat  
gebeuren, zoals Feesten, reünies of herhaling.

Deze eerste uitgave hebben we wat snel in elkaar  
gezet om een beetje te kijken of ~~er~~ <sup>het</sup> eigenlijk wel  
leuk gevonden wordt. Daarom worden jullie ver-  
zocht reacties te sturen naar:

P. Bos Esmoreit straat 18<sup>IV</sup>  
1055 CE Amsterdam

of P. Koning Mient 153  
DEN HAAG.