

HET GEVAL LOEVE

Geachte heer Loeve. We wilden U middels deze open brief van het volgende op de hoogte stellen. U geniet nog steeds onder de leden van het ouwe derde een bekendheid waar velen trots op zouden zijn. U en uw KMT hebben bij ons zeer positieve herinneringen achtergelaten.

Dankzij dit feit hebben we gedacht dat U na het verscheinen van het eerste nummer van het stichtingsmagazine wellicht zou reageren. In deze heeft U ons diep teleurgesteld. We hadden U waarschijnlijk eerder moeten inlichten dat ingrijpende repressaille maatregelen genomen zouden kunnen worden. Dit soort onwelriekende praktijken kunnen wij simpelweg niet toestaan. Dat begrijpt U toch wel, meneer Loeve? Uiteraard willen wij de mogelijkheid niet uitsluiten dat U door bepaalde omstandigheden niet hebt kunnen reageren. In dat geval moet U het voorgaande als niet geschreven beschouwen. U moet nu niet denken dat ons vertrouwen in U is gedaald. Wij blijven hopen op een spoedig wederhoren; HOE DAN OOK!

We weten dat U zich voor deze zaak óók voor 100% zult inzetten.

P.S. Wij hebben deze open brief tot U geschreven op uitdrukkelijk verzoek van alle leden van het ouwe derde peloton en van Kruiemel met name.

red.