



BEZOEK AAN FAMILIE ROOMER.

Om een ieder eens een keer in de belangstelling te zetten hebben wij het volgende systeem bedacht. Elke keer als er weer een nieuw magazine van de pers is gerold overhandigen wij daar één van persoonlijk aan één van de leden van het peloton. De uitverkorene weet niets van tevoren en we verblijden hem dan met een huisbezoek. Het verslag van dit bezoek komt dan in de volgende editie te staan. Hier volgt een verslag van ons eerste bezoek.

Zondag 26 juni. Tegen zes uur stonden wij voor St Hubertus 41. Met een uitgave van ons stichtingsmagazine stijf onder de arm geklemt wachtten we op de dingen die komen zouden. De deur zwaait open. Wij zwaaien terug. En daar stond zij; Marian....Een ogenblik stond ze daar zich afvragend.....wie? Maar onmiddellijk daarna werden we spontaan binnengelaten. De familie zat nog aan tafel en Koos bevond zich in de keuken. Enkele seconden later verscheen onze ouwe OPC. Met een laconiek gezicht en alsof het de gewoonste zaak van de wereld was kon alleen de begroeting "Hoi" zijn mond verlaten. Met een blik van verbazing keken we elkaar aan: dit grenst aan het ongelooflijke!! Na dit enigszins wonderlijke onthaal nestelden wij ons knus in de rundlederen bank en wierpen met een nonchalant gebaar ons eerste stichtingsmagazine op de tafel. Ons magazine moest nog even wachten totdat de familie de maaltijd beëindigd had. Toen zij eenmaal het blad hadden doorgelezen braken zij in een laaiend enthousiasme uit. Zij hadden als eerste kennis gemaakt met