



ons stichtingsmagazine. Na een half uurje gezellig gekeuveld te hebben over toekomst, verleden en heden werden we aan het werk gezet. Wegens onvermogen van Koos hebben wij enige elektrotechnische klusjes verricht en verder wat adviezen op dit gebied gegeven. Toen dit gebeurd was, werd het tijd voor een pilsje. Koos vertelde ons dat hij blij was in Nederland terug te zijn. Ook zijn nieuwe functie als systeemdeskundige bevalt hem. Marian zal over enige tijd ook wel weer een leuk baantje vinden. Nadat Koos even in Jos' zijn nieuwe slee gezeten had vertrokken we weer na een hartelijk afscheid en een welgemeend tot ziens.

Goed lui, dit was het dan weer voor deze keer. We hopen dat dit tweede nummer jullie weer enig leesplezier heeft kunnen bieden. Vergeet vooral niet te reageren. Ook ingezonden stukjes zijn van harte welkom. De adressen zijn jullie bekend.

TOT IN HET VOLGENDE NUMMER.

red.