

TROUWPARTIJ

Aangezien de opkomst zeer matig was volgt hier voor diegenen die niet aanwezig waren om wat voor stomme reden dan ook, een kort verslag van de feestavond ter gelegenheid van de bruiloft van Opa en Greet van Beelen.

Ons peloton schitterde die avond, zoals reeds gezegd, door een verbluffende afwezigheid van een belangrijk aantal personen. De komst van bijvoorbeeld Gerard van Kastel met vriendin maakte welliswaar een hoop goed maar Opa en Greet hadden zó gerekend op een heel peloton dat de tegenvaller maar moeilijk te verwerken was, aldus Opa. Maar gezellig was het in ieder geval wél. De drank vloeide rijkelijk en ook aan lekkere hapjes ontbrak het ons niet.

Aan het einde van de avond ontstonden er rond de indrukwekkende persoon van Josje nog wel enige moeilijkheden betreffende de slaapplaats, maar die werden snel opgelost (voor zover mogelijk). Ook Pieter kreeg midden in de nacht nog wat probleempjes.

Al met al was het weer een ouderwets gezellige avond. We hopen dat we bij het éénjarig bestaan weer een uitnodiging van Opa en Greet mogen ontvangen.